

ΣΑΒΒΑΤΟ
17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 12:00
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ

antifa

ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΜΑΛΑΚΙΑ!

...Αναφωνήσαμε όταν είδαμε τα ελεεινά συλλαλητήρια στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Φτάνει πια με τους μακεδονομάχους-ζόμπι, τα καλλιστεία αλόγων «Βουκεφάλας 2018», τους παπάδες με τα γαλανόμαυρα ράσα που ψέλνουν τον εθνικό ύμνο στις εκκλησίες, φτάνει πια με τους πατριώτες μικροαστούς που δίνουν στα παιδιά τους να κρατάνε σημαίες σε μέγεθος γκαρσονιέρας, έτσι ώστε να μάθουν από μικρά πως η αγάπη για το έθνος πρέπει να αποτελεί προέκταση του εαυτού τους.

Κι αν κι εσύ αναφώνησες κάτι παρόμοιο, αν κι εσύ ένιωσες να πνίγεσαι από τον εθνικό εμετό που πλημμύρισε δρόμους και πλατείες, αν στράβωσες/πλακώθηκες με συγγενείς και φίλους που πήγαν στα συλλαλητήρια ενώ εσύ αρνήθηκες σθεναρά, αν νιώθεις ότι κάτι δύσσομο μαγειρεύεται, μην ανησυχείς· είσαι σε πολύ καλό δρόμο -κι αυτό που σου βρωμάει δεν είναι τίποτ' άλλο παρά ο εθνικός κορμός που μόλις βγήκε από τον φούρνο.

Εδώ κι επτά συνεχόμενα χρόνια σιγοψηνόταν, αρχικά σε χαμηλή θερμοκρασία, στις όλο αγανάκτηση πλατείες -εκεί όπου

Η προκήρυξη
αυτή
κυκλοφορεί
σε 2.000
αντίτυπα με
την ευθύνη της
αντιφασιστικής
συνέλευσης
autonome
antifa ★
Φεβρουάριος
2018

οι «καλοί αριστεροί» συνυπήρχαν μια χαρά με κάθε λογής φασίστες και εθνικόφρονες για να αγωνιστούν όλοι μαζί για το καλό της πατρίδας. Στην πορεία, το κόνσεπτ «θέλουν να βλάψουν την ελλαδίτσα μας», εμπλουτίστηκε με πολλούς και διαφορετικούς μπαμπούλες: τους «κακούς» γερμανούς, με προεξάρχοντα τον Σόιμπλε, που μας πίνουν το αίμα με το μπουρί της σόμπας· τους «κακούς» τούρκους που θέλουν να μας κλέψουν τα νησιά και τα πετρέλαιά μας· τους «κακούς» μετανάστες που έρχονται εδώ, μας παίρνουν τις δουλειές και δεν λένε κι ένα ευχαριστώ που τους δίνουμε ένα κεραμίδι πάνω απ' το κεφάλι τους [στα στρατόπεδα συγκέντρωσης]· και, σαν να μην έφταναν όλοι αυτοί, έχουμε και τους μακεδόνες που θέλουν να λέγονται μακεδόνες! (με τ' όνομά τους, δηλαδή)

Την ίδια στιγμή, φυσικά, που οι απανταχού πατριώτες βρίζουν λυσσαλέα τους έξωθεν «εχθρούς» και κουνάνε τις σημαίες μέχρι να τους κουλαθεί το χέρι, το ελληνικό κράτος, σε αγαστή συνεργασία με τα ελληνικά αφεντικά, κόβει μισθούς και συντάξεις, προωθεί την ελαστική και μαύρη εργασία, βγάζει ζεστά λεφτάκια απ' τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και μας υποτιμά, ντόπιους και μετανάστες, με κάθε δυνατό τρόπο. Την ίδια στιγμή που η πατριωτική μαλακία βαραίει τιλτ, φοράει περικεφαλαία και δείχνει τα σάπια δόντια της στις «ξένες απειλές», ο εχθρός στο εσωτερικό όχι μόνο βρίσκει συνεχώς νέους τρόπους για να μας κάνει τη ζωή πιο δύσκολη, αλλά μας ζητάει και να κουνάμε τη σημαία.

Φυσικά, το ποιους εχθρούς βλέπει ο καθένας και προς τα πού στρέφει την οργή του δεν οφείλεται στη χαμηλή νοημοσύνη ή τη γκαβομάρα του -είναι απολύτως συνειδητή επιλογή. Οι πωρωμένοι σημαϊάκηδες που ξεχύθηκαν όλο χαρά στους δρόμους πριν από δύο εβδομάδες, ξέρουν πολύ καλά τι τους γίνεται. Η προοπτική ενός έθνους δυνατού που θα εξαφανίσει από προσώπου γης όλους τους υποτιθέμενους εχθρούς του, είναι η μεγάλη ελπίδα και παρηγοριά τους· η ελπίδα ότι, κάποια στιγμή στο μέλλον, θα μπορέσουν να ανακτήσουν τα περασμένα μεγαλεία (που ήταν με δανεικά) και να ξαναζήσουν την ελληναραδίκη ζωή τους που εδώ και χρόνια βάλλεται από τους «ξένους» αυτούς που τους πήραν τους μισθούς, τα σπίτια, τις πλατείες και τους δρόμους.

Κι έτσι, ενώ μέχρι τώρα περιορίζονταν στα μπαλκόνια τους, περιχαράκωνοντας τον ζωτικό τους χώρο με ελληνικές σημαίες για να μπορέσουν να αντέξουν τις -υπέροχες για μας- πολυεθνικές τους γειτονίες, οι πατριώτες βρήκαν αφορμή ένα πρωί να βγάλουν τη σημαία απ' το μπαλκόνι και να ξεχυθούν αλαλάζοντας

στους δρόμους. Ήρθαν με πούλμαν απ' του διαόλου τη μάνα (τιμή-προσφορά με διανυκτέρευση), έβγαλαν σέλφισ στο Σύνταγμα, πήραν μαζί τη γιαγιά και τον παππού, αγόρασαν περικεφαλαίες απ' το Μοναστηράκι. Κοίταξέ τους καλά· πολλοί από αυτούς φαίνονται -και είναι- γραφικοί. Γέλα με το χάλι τους, αλλά έχε πάντα στο μυαλό σου ότι, εκτός από γραφικοί, είναι κι επικίνδυνοι. Για να υπερασπιστούν τα εθνικά δίκαια δεν θα έχουν πρόβλημα να πετσοκόψουν όποιον τυχόν τους σταθεί εμπόδιο· για να υπερασπιστούν τα σχέδια του κράτους τους, θα στείλουν (γεμάτοι περηφάνια και συγκίνηση) 20χρονους να γίνουν κρέας για τα κανόνια. Ευτυχώς όμως σε αυτή τη χώρα δεν είμαστε όλοι αφεντικά, φασίστες και σώματα ασφαλείας. Και είναι μια καλή ευκαιρία να πούμε ανοιχτά και ξεκάθαρα, με όποιον τρόπο διαθέτουμε, ότι

ΔΕΝ ΠΟΛΕΜΑΜΕ! ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ! ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ! ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!

Οι autonome antifa που συζήτησαν, πλήρωσαν και μοιράζουν αυτή την προκήρυξη είναι μια αντιφασιστική συνέλευση που συζητάει και δρα στην Αθήνα.

“Συνέλευση”: Δηλαδή οριζόντια οργάνωση -άνεργοι και εργαζόμενοι, μαθητές και φοιτητές, άντρες και γυναίκες πουμαζεύονται και αποφασίζουν όλοι μαζί.

“Αντιφασιστική”: Δηλαδή, όλοι μας καταλαβαίνουμε πολύ καλά πως ετούτη η κοινωνία είναι μια ταξική κοινωνία· και ότι μέρα με τη μέρα γκρεμίζεται στα κεφάλια μας, ακριβώς όπως τα είπαμε παραπάνω. Η μοναξιά, ο ρατσισμός και η ρουφιανιά που βασιλεύουν γύρω μας, είναι τα μπάζα από αυτό το γκρέμισμα.

Autonome Antifa - Αντιφασιστική Συνέλευση: Δηλαδή, μπροστά σε αυτό το γκρέμισμα, να μην είμαστε ούτε μόνοι, ούτε φοβισμένοι, ούτε αδύναμοι.

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

**autonome
antifa** ★

autonome.antifa@yahoo.com

autonomeantifa77.wordpress.com

